

1) Voorwoord:

Allereerst wil ik bij deze de leden en vrijwilligers hartelijk bedanken voor de enorme positieve inzet die geleverd is in het afgelopen jaar. In dit jaarverslag neem ik u mee in de ontwikkelingen binnen de vereniging van Kies Leven. Maar uw persoonlijke ontwikkelingen die gerelateerd zijn aan de vereniging zijn ten eerste niet alleen teveel om op te noemen maar wellicht ook niet allemaal bij mij bekend. Als ik de ontwikkelingen cq. gebeurtenissen volg via de 'signal' groep dan duizelt het mij aan wat er allemaal binnen een jaar zich afgespeeld heeft.

In de fase waarin we op dit moment zijn, het opstarten van de vereniging, gebeurt er enorm veel. Het ontstaan van een werkzaam bestuur met raad van toezicht. Maar ook personeel die de taak op zich neemt om de vereniging te laten functioneren. Folders die ontwikkeld en gedrukt zijn. Gewoon een paar mooie, positieve ontwikkelingen. Er zijn ook ontwikkelingen die ons op de proef gesteld hebben. Denk aan het tot stand komen van een functionerende bankrekening. We zijn helaas ook geconfronteerd met teleurstellende of verdrietige ontwikkelingen. We denken aan Marga van Kranenburg. Een zachtmoedige meelevende vrouw die zich als een van de eerste zich meldde bij Joop Buker toen we over Kies Leven nadachten. Zij kon haar taak die ze met veel passie had uitgeoefend niet meer uitvoeren. En uiteraard blijft de grootste smart die ons het meest treft het groot aantal kinderen wat tot op de dag van vandaag in de moederschoot wordt gedood. En daar zijn we nu voor samen gekomen. Even terugdenken maar vooral ons focussen op wat voor ons ligt. De keuze voor het leven. En dat kunnen wij niet zonder de zegen van de Almachtige, onze Vader, door de verdienste van de Zoon Jezus de Christus en de levend makende kracht van de Heilige Geest. Een drieënig God, Hem zij al de eer.

Zelf ben ik van '73. Twee honderd jaar ervoor is er een, voor mij, dierbare psalmberijming op papier gezet. Persoonlijk zing ik de psalmen graag op deze rijm. Eén van die psalmen is psalm 25 vers 4:

's HEEREN goedheid kent geen palen.	(grenzeloze goedheid)
God is recht, dus zal Hij door Onderwijzing hen, die dwalen, Brenge in het rechte spoor.	(keuze voor leven)
Hij zal leiden 't zacht gemoed In het effen recht des HEEREN. Wie Hem need'rig valt te voet, Zal van Hem Zijn wegen leren.	(met Hem kom je niet beschaamd uit)

In de situatie waarin we nu zijn is dit vers volgens mij één van de psalmen die de situatie het mooist beschrijft. Ik zal dan nu ook gaan samenvatten wat er in het afgelopen jaar tot stand is gekomen binnen onze vereniging.

2) Samenvatting:

- 1) Er is een bestuur en RvT tot stand gekomen om de vereniging te leiden. Het platform Kies Leven is overgegaan naar de vereniging Kies Leven. Daarbij zijn er twee personen die werkzaamheden uitvoeren en daarvoor betaald krijgen. Kees van Helden is in dienst getreden vanaf juli 2022 voor 8 uur per week en Miryam de Jonge als freelancer. Hiermee hebben we een prachtige start kunnen maken met de vereniging Kies Leven. Dit is mede te danken aan onze vrienden van 'Werkers in de wijngaard'.
- 2) Online is er een mooie website tot stand gebracht. En is de website 'Whatisabortion.com' vertaald, inclusief de video's die erbij horen. De website via Kies Leven heet www.watisabortus.nl. Ook nu is dit mede mogelijk gemaakt door samenwerking met anderen die nauw met ons betrokken zijn. In dit geval betreft het de goede samenwerking met Liveaction.
- 3) Er zijn meerdere folders ontworpen en uitgegeven. Hiermee hebben we ons eigen verhaal verwoord en kunnen we daarmee naar buiten treden.
- 4) Het afgelopen jaar verschenen divers artikelen van Kies Leven in de media zoals in het RD, CVandaag en anderen (staan vermeld op de website onder het kopje 'nieuws').
- 5) Het afgelopen jaar zijn er gastlessen gegeven op het Lodenstein college, Jacobus Fruitier en Calvijn college. In de week van het Leven hebben we samen met Maaike Rosendaal voor Logos Instituut een bijeenkomst gehad. Dit is hier terug te kijken: <https://www.youtube.com/watch?v=QYldyOHNNdU&t=209s>
- 6) 12 mei 2022 jl. was Kees van Helden te gast bij Ongehoord Nederland. Ook dit is terug te beluisteren op: https://www.npostart.nl/ongehoord-nieuws/12-05-2022/VPWON_1339253 vanaf 23.21 minuut.
- 7) Er is een herdenkingsplaats in ontwikkeling bij www.bijzonderbos.nl. Een mooi plek bij grote eikenbomen waar we de mogelijkheid krijgen om een muur te maken incl. een bank. Op dit moment wordt er over nagedacht hoe en door wie we onze plannen daar kunnen realiseren.
- 8) Elke dinsdagavond is er online een bijeenkomst voor een uur van gebed. Wakers en betrokkenen delen daar informatie en gaan samen in gebed om al de zorgen bij de Heere neer te leggen.
- 9) Als laatste maar uiteraard één van de meest belangrijkste is oa. de aansturing en ondersteuning van wakers bij abortuscentra door Kies Leven. Verschillende vrouwen mochten na contact met wakers een keuze maken vóór hun kindje in 2022

3) Profiel van de vereniging Kies Leven

Missie

Kies Leven is opgericht om kinderen in de baarmoeder te beschermen en de moeder te leiden tot Jezus. We gaan dan uit van een situatie waar de ouder(s) hun kind wensen te aborteren. Ook staat de vereniging klaar voor ouder(s) die hun kind hebben laten weghalen en daardoor met een schuldvraag leven. De vereniging bestaat uit wakers die bij de klinieken staan om te bidden en als het even kan de ouder(s) te spreken over de keuze voor het leven. Naast de wakers gaan er personeelsleden naar scholen, verenigingen en radio/tv programma's om het geluid voor het leven duidelijk te presenteren. Met zelf ontworpen folders worden de wakers en personeelsleden van materiaal voorzien.

De leden van Kies Leven beseffen dat al het werk tevergeefs is als de HEERE Zijn zegen er niet over geeft. Zo is er een gebedsgroep actief die samen met individuele personen de organisatie en de ter dood gegrepen kinderen opdragen aan de Almachtige.

Naast deze bezigheden is het de wens van Kies Leven om onze medemens de juiste informatie te geven over abortus en de daaraan verweven onderwerpen. Dat wordt in de meeste gevallen gerealiseerd door ingezonden stukken in de kranten, het uitgeven van boeken, het staan op beurzen en de samenwerking zoeken met andere stichtingen of verenigingen.

Visie

Kies Leven is voornemens niet te stoppen voordat het aborteren van kinderen in ons land niet meer voorkomt. En ook dan zal er nog genoeg werk zijn om de emotionele schade die aangericht is helpen op te lossen. Zoals het er nu naar uit ziet zal de strijd tegen het kwaad er niet minder op worden. De hevige aanvallen van de pro-choice bewegingen zijn fel en heftig. Deze aanvallen gaan soms zelfs gepaard met geweld, intimidatie en dreigingen. Om deze problematiek op te kunnen vangen zullen we als vereniging duidelijke standpunten moeten in nemen. Toch willen we ons voornamelijk focussen op een wending ten goede. Elk kind wat gered wordt is er één en elke moeder die we tot de zaligmaker kunnen brengen geeft vreugde. Daarnaast wil de vereniging 'oude' wonden helen door de ouder(s) een stille herinneringsplek aan te bieden en hen te wijzen op het feit dat bij Hem altijd vergeving te verkrijgen is.

Doelen

De vereniging Kies Leven is druk bezig om landelijke bekendheid te verwerven. Ook ligt de focus om de wakers op een goede manier te helpen ondersteunen. Deze ondersteuning is met name gericht op begeleiding voor wat betreft veiligheid, informatievoorziening en trainingen.

Strategie

Door de heer Kees van Helden meer tijd te geven om zich op zijn taken binnen de vereniging te kunnen richten, zijn we van mening dat de gestelde doelen sneller bereikt kunnen worden.

4) Bestuur en medewerkers

Op dit moment zitten in de Raad van Toezicht:

Leontien Bakermans, Paulus de Boer en Joop Buker

In het bestuur zitten:

Johanny Hendrikse, Dirk-Jan van Os en Jan de Ruiter

Medewerkers:

Kees van Helden

Miryam de Jonge (freelancer)

Links:

[1] <http://www.kiesleven.nl>

[2] <http://www.kieslevenactueel.nl>

[3] <http://www.watisabortus.nl>

[4] <http://www.abortussite.nl>

Secretaris KL

Jan de Ruiter